



MomsMor

Hvor mødre
med egen virksomhed
trives og gror

Sådan gik Birgitte fra at være ledig til at være selvstændig

by VIBEKESTORM on SEPTEMBER 12, 2011

I denne uge fortæller Birgitte Feldborg fra Ressourcekompagniet, hvordan hun som ledig og mor til 5 valgte livet som selvstændig. Hvis du er ledig, er hendes fortælling helt sikkert inspirerende for dig. For dig der allerede er selvstændig eller netop sprunget ud med momsnummer, så stiller Birgitte seks krav til livet som selvstændig, som du måske kan blive inspireret af.

Jeg vidste, jeg ikke skulle tilbage til et almindeligt arbejde



Går du med en drøm om at blive iværksætter, eller er du lige startet som iværksætter? Så har du sikkert gjort dig mange tanker omkring det at starte din egen virksomhed. Det gjorde jeg i hvert fald.

Jeg er 45 år gammel, mor til 5 og gift med en mand, der er selvstændig advokat. I mange år har jeg haft en drøm om at have min egen virksomhed indenfor administration, bogholderi, økonomi & personale, men synes ikke rigtig, at vores familieliv kunne hænge sammen med to forældre, der drev hver sin forretning. Heldigvis griber tilfældet eller skæbnen nogen gang ind, når man mindst venter det. Efter i en årrække at have arbejdet som HR- og indkøbschef og rejst rigtigt meget, blev jeg gravid med mit 5. barn og i den forbindelse sygemeldt. Allerede på det tidspunkt vidste jeg, at jeg ikke skulle tilbage til mit job efter endt barsel, idet vores familieliv ikke ville kunne fungere med, at jeg blev ved med at rejse så meget, samtidig med at vi havde en lille baby. Mens jeg var på barsel, gik den virksomhed, hvor jeg var ansat, konkurs, og jeg blev således fritstillet. Så bestemte jeg mig til, at nu skulle det være. Ideen var endnu ikke på plads, men at blive selvstændig – det var målet.

LEDIG – EN MULIGHED?

Som ledig er det dog lettere sagt end gjort. Mange A-kasser er ikke så meget for at have iværksættere i deres A-kasse, og jobcentrene synes heller ikke altid, at det at deltage i en uddannelse til iværksætter er vejen ud af ledighed. Heldigvis er jeg et stædigt rad, når det tager mig, og jeg insisterede på, at det var vejen frem for mig, så jeg fik langt om længe lov at deltage i en uddannelse, som hedder Iværksætterpakken, og som jeg ved et tilfælde var faldet over.

Det var en af de bedste beslutninger, som jeg har truffet i mit arbejdsliv.

På uddannelsen fik vi en masse sparring fra såvel de øvrige kursister som fra underviserne. Jeg fik min ide helt på plads, de øvrige kursister hjalp mig med at finde et navn til min virksomhed, jeg fik udarbejdet budgetter, handleplaner for salg og marketing, fik min vision, mission og værdier for min virksomhed på plads, fik lært en masse salgsteknikker, gik til eksamen i 2 merkonomfag, afleverede en færdigskrevet forretningsplan, fik mulighed for at afprøve min forretningsplan og –koncept overfor et erhvervspanel, der bestod af en bankdirektør, en virksomhedsleder og en konsulent for det lokale erhvervsråd. Alt dette i løbet af 6 uger.

Hvis I synes, at det lyder som hårdt arbejde, så kan jeg hilse og sige, at det var det også! Til gengæld fik jeg så meget med mig derfra.

Efter endt uddannelse besluttede min mand og jeg:

- At jeg skulle starte RessourceKompagniet den 1. august 2010
- At virksomheden skulle drives hjemme fra vores hus
- At vores børn skulle være hentet senest kl. 15.30
- At det er i orden at arbejde om aftenen, når børnene er lagt i seng
- At vi ville holde mindst en dag fri hver weekend
- At hele familien ud over 3 ugers fælles sommerferie sammen holder en uges vinter- og efterårsferie

MIN VIRKELIGHED I DAG

RessourceKompagniet fejrede sin 1 års fødselsdag den 1. august 2011.

Mit første mål var, at jeg fra nytår 2011 skulle kunne hæve det samme i løn, som jeg hidtil havde fået i dagpenge. Det er først blevet en realitet pr. 1. juli 2011.

Det har været sværere end forventet at få det antal kunder, der skal til, for at man kan få en forretning ud af det. Det har været masser af hårdt arbejde, og frasen omkring blod, sved og tårer passer også i mit tilfælde. Men det, der fylder mest, når jeg tænker tilbage på mit første år som selvstændig er:

- Et godt familieliv, hvor der er plads til børnene, og hvor både de og min mand og jeg trives
- Glæde over at være med til at gøre en forskel for min kunder
- Succesoplevelser, hvor mine kunders succes også bliver min
- Et arbejdsliv, hvor jeg trives helt fantastisk, og som jeg ikke vil bytte for noget.

GODE RÅD:

Til slut et par gode råd til dig, som overvejer at blive iværksætter:

- Hav baglandet i orden
- Lad børnene være med, hvor der er mulighed for det
- Fortæl børnene, at selv om du er hjemme, er du også nogen gange på arbejde. Selv mindre børn forstår det.
- Hav en plan for, hvordan økonomien skal hænge sammen, indtil du begynder at tjene penge i virksomheden
- Få styr på budgetter og forretningsplanen
- Omgiv dig med mennesker, som tror på din ide, og som vil det bedste for dig, men som samtidig er ærlige overfor dig
- Hav en exit strategi – hvor mange penge og tid er du villig til at satse i din virksomhed, før du ikke vil mere? Hold fast idin beslutning!
- TRO PÅ DIG SELV OG DIN IDE!